

Welkom aan tafel in de Wielewaal,

dinsdag 14 januari 2020, Wielewaalhuis

ALLEMAAL
YIELEYAAL



Goed gesprek, goed eten! *Een reis langs 3 dialogotafels; een sfeerverslag*

Iedereen was welkom om in gesprek te gaan over samen leven in de Wielewaal. Want zeventig jaar saamhorigheid in de Wielewaal is iets om te koesteren, te behouden en nieuw leven in te blazen.

De setting: vier gezellig gedekte tafels, een buffet van nasi, bami, kip en salade, vier gespreksleiders van de Dag van de Dialoog. En 24 betrokkenen bij de Wielewaal, waarvan tweederde professionals. De opkomst onder de bewoners was lager dan verwacht, want deze avond is juist voor de bewoners die de vorige keer ook graag bij de workshop over community building hadden willen aanschuiven, georganiseerd. Vlak voor aanvang was er een aantal afzeggingen, zodat één tafel leeg bleef.

Het thema SAMEN-wonen/ SAMEN leven in de Wielewaal is aan elke tafel besproken volgens een zelfde stramien: kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. Iedereen wordt gehoord en gewaardeerd. “Zullen we beginnen?” vraagt de gespreksleider. “Voor je op tafel, ligt een placemat met allemaal uitspraken. Welke spreekt je het meeste aan? “Erken meerdere waarheden”, zegt iemand, want mijn waarheid is niet jouw waarheid. “Oordeel uitstellen”, zegt een ander, want dat zorgt ervoor dat je niet openstaat voor andere ideeën. “Luisteren met respect” kiest een derde. De toon is gezet. Tijdens het eten gaan we in gesprek. Een keur uit de quotes.

Wat betekent de Wielewaal voor jou?

Een diversiteit aan reacties op deze vraag : “Ik woon nu vier maanden in de Wielewaal. Antikraak. Iedereen kent



elkaar. Dat is bijzonder. Je wordt op straat aangesproken. Het is hier heerlijk rustig.” Of “De Wielewaal heeft vele gezichten, tegenstellingen en gemengde emoties. Er is veel veranderd. Er ligt hier veel geschiedenis en ik ben onder de indruk van de veerkracht van de mensen.” Een ander: “Ik las dat de Wielewaal de dag na Oud & Nieuw de schoonste wijk was! Kijk, dat is de Wielewaal. Die houden met elkaar de buurt netjes.” Maar er werd ook gezocht: “Een opgave.”

Kun je een bijzondere ervaring delen?

Een bijzondere ronde, die er voor zorgde dat er intimiteit ontstond aan tafel. De ervaringen in de Wielewaal liepen uiteen, maar hadden wel vaak als verbinding de sociale cohesie: in de Wielewaal kijk je naar elkaar om: “Ik was net verhuisd en in een gesprek met de buurvrouw vertelde ik dat ik mij nog wat onwennig voelde. Ze nam de tijd en luisterde echt mijn verhaal.



Een paar dagen later stond ze voor de deur met een appelgebakje en vroeg hoe het met mij ging. Ik kreeg er een warm gevoel van en voelde mij gelijk meer thuis. Echt burens waar je wat aan hebt.”

Droom en bedenk hoe bewoners samenleven in een ideale Wielewaal!

Ook hier hadden de deelnemers ideeën bij. Enkele reacties: “Een buurt waar iedereen welkom is.”

“Een wijk waar weer jonge gezinnen met kinderen wonen.” “Een wijk waar mensen voor elkaar zorgen.” “Een wijk waar mensen van het ASVZ thuis horen. Dat is een heel sterk punt. Normaal worden die ergens in een bos neergezet.” “Dat de architectuur weer zo gebouwd is dat je iedereen kent en met iedereen te maken hebt.” “Dat we elkaar ook in de toekomst vinden.”



Wat kun je zelf doen om de ideale Wielewaal een stap dichterbij te brengen?

De gesprekken met elkaar blijken inspirerend: “We moeten de deur openzetten en gaan praten.” “We moeten alle energie bundelen om elkaar ook in de toekomst te vinden.” “Begrip hebben voor elkaar, geïnteresseerd zijn in elkaar, nieuwsgierig zijn naar elkaar.” “Zorgen voor plekken waar we elkaar ontmoeten en samen dingen kunnen ondernemen. Een



eethuisje in een leegstaand huis. Of een buurtcafé waar mensen het gezellig hebben met elkaar.”
“We moeten af van het eiland- of stammengedrag.” “We moeten snel slopen en snel weer opbouwen.” “Verhuizen”, grapt iemand.

Ook zijn er concrete acties genoemd en al meteen in werking. Zo gaat de handbal kijken om de maaltijd voor de leden ook toegankelijk te maken voor de bewoners, begint de wijkagent met een spreekuur in het Wielewaalhuis en wordt er in het voorjaar een dag georganiseerd om alvast samen te bouwen aan de omgeving rondom het buurthuis.

Tot slot

“Wil jij nog in de boom?”, vraagt kwartiermaakster Anna-Maria aan deelnemers na afloop. “Wat moet ik doen in de boom?” “Nou, met je vingerafdruk op de boom laat je zien dat je de Wielewaal belangrijk vindt en dat je je wilt inzetten om mee te werken aan een mooie wijk.” “Dan wil ik wel hoog in de boom.”

De sfeer was gemoedelijk, de gesprekken open en oprecht. Wat overheerste was optimisme ondanks de moeilijke ‘tussentijd’ waarin de Wielewaal zich nu bevindt. Dit was een goed begin van 2020. Samen bouwen we verder aan de wijk. Met dank aan de gespreksleiders van de Dag van de Dialoog en aan de heerlijke maaltijd van Cultifood catering.



Meer informatie over de communitybuilding in de Wielewaal?

Bel of mail kwartiermaker Anna-Maria Carbonaro op 06 28 84 82 48 of info@alacritas.nl.